



Lieve vrienden, familie en bekenden!

Fijn dat je onze nieuwsbrief leest. Hoewel ons leven nooit saai is, blijft het toch een uitdaging om zo'n brief te maken. Wat schrijf je wel, en wat niet? Wordt het een verantwoording van bezigheden om te laten zien dat we 'giftenwaardig' leven en dat we druk genoeg bezig zijn? We beseffen dat iedereen in afhankelijkheid van de Heer leeft, welke baan je ook hebt. Voor ieder van ons geldt: elke adem die we krijgen, de financiën die we tot onze beschikking hebben, het werk dat we doen, het is allemaal ontvangen zegen van Hem. Toch willen we jullie deelgenoot maken van hoe het met ons gaat en met het werk dat we voor de Heer mogen doen. Niet omdat het

belangerijker is dan wat jij als lezer doet in je dagelijks leven. Maar het geeft wel de gelegenheid om te getuigen van Gods liefde en zorg die we mogen ervaren en je te laten delen in de vreugde die we vinden in Hem.

In april is er via Zij Lucht i.s.m. de Bijbelstand een boekje verschenen dat ik (Emke) mocht schrijven over evangelisatie. In dit boekje vind je veel verhalen uit de praktijk, met tips om te gebruiken in je eigen contacten. Het is geen boekje waarin staat hoe het moet of wat de goede manier is, maar het is een verslag van mijn eigen zoektocht naar het hart van de ander. Omdat elk hart Jezus nodig heeft! Je kunt het boekje kopen bij de christelijke boekhandel. Op donderdag 13 juni mag ik er wat over vertellen in het ochtendprogramma 'bij Jorieke' bij Groot Nieuws Radio.

De laatste beurs voor de zomer is achter de rug. Terugkijkend op het afgelopen voorjaar zien we hoe de Heer het Bijbelstandwerk zegent. Sommige gesprekken blijven je bij en maken diepe indruk, de meeste vergeet je weer. Hoe bijzonder is het dan om steeds te ervaren dat God die ander door en door kent en verder gaat in zo'n proces. Er zijn mensen die al een heel eind in dat proces waren en de keuze voor de Heer Jezus hebben gemaakt in de Bijbelstand, er zijn mensen die voor het eerst over Hem gehoord hebben. We hoorden een getuigenis terug van iemand waarin zo'n gesprek jaren later vrucht draagt. Dat zijn mooie bemoedigingen! Komend najaar hopen we ook weer de gebruikelijke beurzen te bezoeken, met als start de 50Plusbeurs in september. Deze beurs gaat voortaan door het leven met de naam 'Beleef'.



Het is voor veel standhouders een punt van zorg dat de regelgeving rond vervoer in steden verandert volgend jaar. We zijn de Heer heel dankbaar voor de nieuwere bus voor Richard waarmee hij voorlopig in de steden waar beurzen zijn mag rijden. Ook hierin mochten we jullie zorg en betrokkenheid bij het Bijbelstandwerk ervaren.

Richard geniet er enorm van om samen met andere vrijwilligers buiten aan de slag te zijn op Oase. Als de kinderen hem over het terrein zien struinen met allerlei materiaal, verzochten ze regelmatig: 'Papa hoort hier echt hè!' En zo ervaren we het ook. Het is fijn dat het weer wat droger is en daarmee beter begaanbaar op de terreinen. Op de foto zie je de klimtoren bij de kabelbaan. De nieuwe toren is bijna helemaal klaar en kan komende zomer gebruikt worden. Ook verzorgt Richard al het contact met de groepen die de accommodatie huren. Er zijn er al weer een hele hoop geweest sinds de start van het seizoen in maart. Mooi om te zien hoe zoveel mensen uit heel Nederland genieten van dit unieke terrein. Inmiddels staat de opbouwweek voor de kampen al weer voor de deur en zijn de voorbereidingen in volle gang. (Kom je ook meehelpen?) Emke zal deze zomer naast de jaarlijkse week als coördinator



in het meisjeskamp ook een week jofferen bij de meiden van 15-16 jaar. Bid je mee voor het kampwerk en voor alle kinderen en leiding die zullen gaan komen? Dat het een levensveranderende week zal zijn voor iedereen.

Na de laatste beurs is Emke een weekje weggeweest met de meiden. Een unieke ervaring zo met z'n drietjes en we hebben er erg van genoten. Verder staan er de nodige veranderingen op de planning: Joost vliegt deze maand definitief uit. Hij heeft een huis gevonden in het Westen waar hij eind van de maand de sleutel van krijgt. Op 20 december hoopt hij te gaan trouwen met zijn geliefde Esther en daarna gaan ze daar samen wonen. We kijken, met hen samen, uit naar deze dag en danken Vader God dat Esther onze schoondochter mag worden. Het is een prachtig stel! Hannah is aan het afronden in de Herberg en zal in september beginnen aan haar studie in Zwolle. Ze heeft inmiddels ook een kamer gevonden voor doordeweeks. Maaike heeft een goede tijd gehad in Peru en zal in juni/juli nog 4 weken helpen bij een gezin in Spanje. Daarna start ze met een studie in Arnhem en dat kan gelukkig vanuit Doetinchem. Nog maar eentje echt thuis dus straks! We genieten van deze fase nu onze tieners zijn veranderd in jongvolwassenen.



In het begin van de brief refereerden we er al even aan: het verantwoord van bezigheden. Bezig zijn is nooit moeilijk, er is immers altijd wat te doen, ook tussen de beurzen door. Maar het is soms wel een uitdaging om ook rust te nemen zonder je bezwaard te voelen. Toch is het af en toe hard nodig. Soms na een beurs realiseer ik me dat je dagenlang kunt geven en daar vol van kunt zijn - terwijl je zelf geestelijk ondertussen leeg en uitgedroogd bent. Dan is bijtanken en rust nemen broodnodig. Soms best lastig, omdat er op Oase ook veel te doen is en al het werk achter de schermen ook gewoon doorgaat. Daarnaast is er altijd de vraag wat je echt moet doen of wat je er uit enthousiasme zelf bij neemt. Wil je bidden om een goede balans tussen werk en rust? In geestelijk opzicht, maar ook in de tijd met/voor elkaar.

We willen jou heel hartelijk bedanken voor jouw betrokkenheid in de vorm van gebed/financiële steun en bemoediging. Gods zegen bidden we je toe!

Een hartelijke groet,  
Richard en Emke

-----  
Wanneer je het op je hart hebt om ons gezin financieel te ondersteunen, kun je je gift overmaken naar:  
- Stichting Nehemia, NL48 INGB 0003.3992.00 o.v.v. 'Project evangelisatie Doetinchem'  
of naar:  
- Stichting tot Bevordering van Evangelisatie, NL35 INGB 0000.9432.00 o.v.v. 'Project evangelisatie Doetinchem'.

Richard en Emke de Jager  
Stadsheidelaan 3  
7004 JE Doetinchem  
06 13973824 of 06 12861206

Deze e-mail is verstuurd aan [redactie@vergaderingvangelovigen.info](mailto:redactie@vergaderingvangelovigen.info). • Als je geen e-mails meer wilt ontvangen dan kun je je [hier afmelden](#). • Voeg [info@bijbelstand.nl](mailto:info@bijbelstand.nl) toe aan je adresboek voor een betere ontvangst.

